

www.omwana.nl



OMWaNA



**Wie wil er
geen mooie
toekomst
voor zijn kind?**



**Opvoeding begint
bij de ouders**



OMWaNA

Zie je gezin
niet als een eiland



OMWaNA

**Wat is opvoeden
zonder oma?**



OMWaNA

**Opvoeding begint
vóór de bevalling**



OMWaNA

**Opvoeden is
betrokken zijn
bij je kind**



OMWaNA

Het zijn niet
alleen
de kinderen
die opgevoed
moeten worden,
maar ook
de ouders



OMWaNNA

Omwanfaat u ook?



OMWaNA

**Ga mee met
de ontwikkelingsfase
van je kind**



OMWaNNA

**Behandel je zonen
en dochters
gelijkwaardig**



OMWaNA

**Ouders zijn
ook verantwoordelijk
voor het gedrag
van kinderen
op straat**



OMWaNA

**Ouders,
praat met
andere ouders
over opvoeding**



OMWaNA

**Wees een rolmodel
voor je kind**



OMWaNA

**Leg contact
met de wereld
om je kind heen**



OMWANA

أم وأنا

=

Omwana *

* Omwana betekent "Moeder en ik" in het Arabisch



OMWaNA

**Praat met je
zonen en dochters
over wat ze
buitenshuis doen**



OMWaNA

**Leer de vrienden
van je kinderen
kennen**



Geef jongeren
zelfvertrouwen
en daag ze uit
te dromen



OMWaNA

Ken je kind
en laat je kind
jou kennen



OMWaNA

**Durf jezelf
als ouder
te laten zien
en horen**



OMWaNA

**Jouw geschiedenis
is belangrijk
voor de opvoeding
van je kind**



OMWaNNA

**Luister naar je kind
met oren van nu**



OMWaNA

**Opa's en oma's praat
met je kleinkinderen
over vroeger**



OMWana

**Omwana takulila
nju emoi ***

* Gezegde in het Lunyoro (Afrikaanse taal):
"Een kind groeit niet in één huis op"



OMWaNA

**Ben ik jouw
voorbeeld?**