

HOME



straatroof vriendjes
reputatie

"Thuis
wordt niet
gesproken
over..."

faalbangst school
vriendinnetjes
seks
alcohol geen geld
cifers

we hebben allemaal een masker op
wanneer ben je de jezelf? er is geen twijfel over dat je ouders je liefde en respect meegeven
als het thuis slecht gaat, gaat het op school ook slecht
ouders bedoelen het altijd goed
ik zou het zelf anders doen
si no bail
si no morral
wist de waarheid vertellen is iets anders dan liegen
niet de waarheid meegeven

TIPS

Strengere ouders, praat met je kinderen en straf niet te snel

Ouders hebben de taak om je op het goede pad te houden

Maak je ouders niet te schande

Opvoeden is lastig: Een ouder kan jou niet veranderen. Je kan alleen jezelf veranderen

Geef aandacht aan je kinderen, praat met ze, toon betrokkenheid. Zorg dat ze je niet vrezen

Omring jonge jongens met goede voorbeelden

Jongeren hebben ouders nodig die in hen geloven

Ik zou het fijn vinden als mijn moeder een beetje op me let

TIPS

motivatie is belangrijk
wat heb je daar voor nodig van
ouders, familie, vrienden en jezelf?
denk aan andere mensen, maar
vergeet jezelf niet

begin met je eigen persoonlijke opvoeding
vrijheid is leuk, maar niet als je dat invult door
te gaan spijkelen en tegen je ouders te gaan
liegen, want daar bereik je niets mee
pak het positieve uit de opvoeding -
laat het negatieve liggen
je hebt mensen nodig om je te steunen
laat zien wat je wel kan
leg de nadruk op wat goed is

DE STRAAT



Noord is gewoon
de buurt om een
crimineel te worden



Er is veel sensatie,
Vanwege liquidaties en auto's
die in brand vliegen

Noord is gewoon heel stil,
Geen mensen op straat,
Te veel oudjes in de Banne -
drie seniorenflats

UITSPRAKEN

Inbraken

lift in de fik steken

Banne is leeggetrokken door
het optreden van agenten.
Ze kunnen zelfs het leger inhuren om kleine
jongetjes op te pakken om inbraken tegen te gaan.
Zo maken ze het alleen maar erger.
Die jongens worden monsters. Want als je bang
bent, ben je een makkelijke prooi
voor de duivel, dan ga je verder het slechte pad op.
Er komt een dag: pakken wat je pakken kan!
Als het zo doorgaat komt er een Top 10.000

Je hebt altijd vrienden waarvan je zeker
weet dat ze niet goed zijn, toch ga je met ze om.

Noord wordt van ons afgepakt.
Ze investeren in nieuwkomers, niet in
de jongeren van Noord.

Vrienden zijn net als honden,
ze komen altijd terug

handjongeren

overvallen

UITSPRAKEN

ommatjes bestellen

tsjes dieven

Als er dan vrienden met geld
zijn die... dat is een snelle manier om aan
geld te komen. Het slechte pad lonkt.
En je valt steeds verder naar beneden.

Wij hebben geen school, klas, kantine of
schoolplein om met vrienden te chillen.

Geld is een middel om ver te komen.

Geld is nodig om een leuk leven te leiden.

Wat is een leuk leven? Rust in m'n hoofd.

De straat was van ons: een vertrouwde omgeving,
een plek om samen te zijn, elkaar te ontmoeten.

De straat is van ons afgepakt.

Op straat bouw je je
vriendschappen op.

ramen in tikken

mishandeling

TIPS

de straat is onze
straat niet meer

de politie moet
niet zomaar jongeren
oppakken en
meenemen

geef ons een veilige plek in woord,
waar we elkaar kunnen ontmoeten,
waar we elkaar kunnen zijn,
met elkaar kunnen zijn.

een plek waar je dingen kan leren,
stage kan lopen, plannen
kan uitwerken.

maar ook plekken waar
je gewoon kan chillen

INSTELLINGEN



Waarom
zou je naar school
gaan als je toch geen
stageplek krijgt
en er later ook geen
werk voor je is?

ze zeggen
dat een
diploma de
toekomst is.

een
diploma is geld,
baan, huis, auto,
vrouw en
plasma.

diploma staat
voor gezin
onderhouden
en toekomst.

"Wat
is een
diploma
waard?"

ik vind een
stukje papier onzin.
Waarom zou je een
diploma moeten
behalen als je er
geen werk mee kunt
krijgen.

je wordt
door anderen niet
geloofd als je zegt dat
je wordt gediscrimineerd.
je ziet het in de nieuwsberichten
allochtonen blijven moeite
houden met het vinden
van een baan.

het
bewijs dat
je je best hebt
gedaan.

UITSPRAKEN

Behoeftte aan snel geld verdienen is een reden voor schooluitval. Instellingen die jongeren helpen, doen niets effectiefs voor ons. Diploma is niet alles, je hebt meer nodig om aan te tonen wie jij bent, je gedrag zegt meer over je.

Het maakt je depressief als je geen geld en een lege koelkast hebt thuis.

Het Jongerenloket, Spirit en Streetcornerwerk moeten je helpen maar ze gaan alleen koffie met je drinken en praten met je over je leven.

Het systeem werkt ons tegen met die zogenaamde startkwalificatie, daardoor maken we geen kans op een baan of opleiding.

School is onzin, in het begin van het jaar nemen ze je aan, omdat ze geld voor je krijgen Sommige jongeren zitten op school omdat ze met studiefinanciering hun ouders thuis kunnen ondersteunen vanwege de grote gezinnen. Instellingen en scholen stellen te gemakkelijk een diagnose, voor je het weet ben je LVB of krijg je medicatie voor ADHD voorgeschreven. Basisschool leerkrachten hebben te veel vooroordelen.

Ze hadden meer ondersteuning moeten geven met huiswerk en opdrachten in de klas, als ik mijn vinger opstak kwam de docent pas na een half uur bij mij om te helpen, wat heb ik daar aan. Ik heb concentratieproblemen en ben snel afgeleid.

School staat te ver weg van de leefwereld van jongeren.

UITSPRAKEN

Je toekomst wordt door anderen bepaald! Bij mij heeft de basisschool juffrouw de keuze voor mij gemaakt. Ze nam de plaats in van mijn ouders. Ik kreeg een papiertje met daarop het niveau: Vmbo.

Ze wilden niet dat ik op het havo kwam omdat ik het gedrag van de andere jongeren zou kunnen verpesten. Je gedrag past op het vmbo dus dan wordt je daarheen gestuurd, terwijl je denkniveau wel havo is. De cirkel wordt zo nooit doorbroken als je gedrag zwaarder blijft gelden.

Jongeren blijven ook weg van school omdat het gedrag van leerlingen je niet motiveert om je best te doen in de klas, je zit onder je niveau, hebt het gevoel dat je je tijd verspilt. De helft van de klas zit onder ADHD pillen, want dat is de enige diagnose die ze kunnen stellen.

Ik kon havo, maar zij gaf mij vmbo advies. Ze heeft mijn leven verpest. Een Nederlandse jongen had met zijn cito vmbo-k gehaald, maar mocht wel naar het Havo, ik wil niet zeggen dat ze discrimineren maar zo is het eenmaal wel.

...ik werd naar Altra gestuurd, dat is nog erger dan Amsterdam Plus. Ik kwam in een Artisklas, met mongolen. Ik heb het maar een jaar volgehouden. Daarna ging het alleen maar neerwaarts, ik kwam op ergere scholen terecht de slechtste scholen in Nederland. Ik kwam als een serieus persoon binnen op school maar kwam eruit als een debiel.

Het was niet zo gegaan met mij als ik de kans had gekregen om op mijn niveau onderwijs te volgen.

TIPS

Al heel vroeg beslissen anderen over ons leven, vergeet niet dat wij ook ouders hebben!

Diploma toont niet aan wie ik ben. Kijk verder naar wat ik kan.

Er is weinig ondersteuning op school. Ze zouden meer begeleiding moeten bieden en kijken naar wie je bent en wat je als leerling nodig hebt.

School zou meer zicht moeten krijgen op de leefwereld van jongeren.

Weet school wel wat onze financiële thuissituatie is? Ze moeten zich daar meer van bewust worden.

Boekengeld voor MBO-opleiding is hoog, scholen moeten geen dure boeken deal met Boekenhuis sluiten.

Beoordeel mij niet alleen op mijn gedrag maar op wat ik kan.

Jongeren die op het verkeerde pad dreigen te komen moeten al op de basisschool aangesproken worden. Andere jongeren moeten dit ook als hun taak zien.

Leerkrachten moeten zich niet laten leiden door vooroordelen.

Jongeren zijn niet allemaal geschikt voor het onderwijs daarom zouden ze geholpen moeten worden met werkervaringsplekken. Je wordt gek als je in de uitkering zit.

SAMENLEVING

de week toeg





Moslim
Uitbuiters
Onzichtbaar
Afgeschreven
Kut Marokkaan
Terrorist
Crimineel
Waardeloos
ADHD
Aggressief
Hangjongere
Extremist
Kansloos
Gevaarlijk
VSV
LVB
Dealer
Loverboy



Het beeld dat anderen van je hebben kan uiteindelijk ook leiden tot het goedpraten van slechte dingen.

Als Marokkaan word je gewoon gediscrimineerd. Op school, op zoek naar stage en werk.

We worden benadeeld door de labels die op ons geplakt worden, daardoor hebben we minder kansen.

Je gaat leven naar de manier hoe anderen naar je kijken.

Jongeren uit Amsterdam Noord, die ervaring hebben met voortijdig schoolverlaten spraken in de periode van december 2013 tot april 2014 met elkaar over hoe het is om in Noord op te groeien, hoe hun schoolcarrière is verlopen, hoe zij hun omgeving zien en hoe er naar hen wordt gekeken.

Deze waaier laat hun leefwereld zien en wil aanzetten tot discussie en gesprek met ouders, jongeren, school, instellingen en de samenleving als geheel.

Een uitgave van Stichting BMP in het kader van het project Je weet tog.



Samengesteld door: Frank von Meijenfeldt en Dilek Karaagaçi
Met dank aan de volgende organisaties:



Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Amsterdam-Noord



Fundatie
Van den Santheuvel,
Sobbe



Stichting Weeshuis
der Doopsgezinden

Mei 2014
Ontwerp: Ori Ginale